

Proficiat... omdat je werkt met **Bi-ba-Bijbel-oe!**

Misschien doe je dit vanuit interesse in de zeven Bijbelverhalen die hierin aan bod komen. Of misschien omdat je benieuwd bent naar hoe je met Bijbelverhalen aan de slag kunt in je eigen leven. Of misschien omdat je graag de diverse werkvormen wil uitproberen...

Aan de hand van **Bi-ba-Bijbel-oe** zul je ontdekken dat Bijbelverhalen niet oubollig en achterhaald zijn.

Door op een speelse manier rond deze eeuwenoude verhalen te werken, zal hun meerwaarde en de projectie ervan op je eigen leven, duidelijk worden.

Bi-ba-Bijbel-oe wil dus een mooi evenwicht aanbieden tussen enerzijds de kennis die schuilt achter de Bijbelverhalen, en anderzijds de speelse benadering ervan.

Verhalen doen nadenken. Bijbelverhalen doen dat zeker. Door het lezen en beleven van de Bijbel wordt het mogelijk God in je eigen leven te ontdekken. **Bi-ba-Bijbel-oe** probeert je hierbij te ondersteunen. Dit door verhalen uit het Oude Testament in klare taal aan te bieden, zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn.

Bij elk verhaal vind je aanzetten en ideeën om na te denken over de inhoud van het verhaal, over de interpretatie ervan en over de link naar je eigen leven. Dit gebeurt aan de hand van gevarieerde en denk-, praat-, schrijf- en doe-opdrachten. Daarenboven krijg je ook een aantal speelse afsluiters, gewoon voor de fun.

En... na elk Bijbelverhaal kun je het **Gi-ga-ganzenbordspel** spelen. Daarvoor vind je twee Gi-ga-ganzenborden in het midden van dit boekje. De opdrachten bij het spel gaan over de verworven inzichten bij het betreffende verhaal.

En wellicht helpen momenten van stilte en rust, en de ruimte die voorzien is om te filosoferen je nog extra bij je verkenningstocht in de Bijbel.

Misschien is het voeren van een filosofisch gesprek niet voor iedereen vanzelfsprekend. Probeer het toch maar. Het is hét moment om naar elkaars mening te luisteren én om elkaars mening te respecteren...

En nu ... aan de Bi-ba-Bijbel-slag!