

# Eerste Communie



.....  
nam voor het eerst deel aan  
de Eucharistie, de maaltijd van de Heer  
in de parochie .....

plaats .....

datum .....

Ik breng wat brood, want wat zei Jij:  
'Neem en eet, 't is een stuk van mij.'  
Ik breng wat wijn. Het wordt Jouw bloed.  
Neem en drink, leef zoals het moet.

[Griet Bogaert uit: 'Ik heb iets meegebracht']